



DE DANSENDE DOBBER

JULI 2021

**HSV Naarden-Bussum
100 jaar**

HENGELSPORTVERENIGING NAARDEN-BUSSUM

Opgericht op 19 juli 1921

WWW.HSVNB.NL



Holleblok 28-30
1273 EG Huizen
035-5258211

info@pattyspetshop.nl

UITGEBREIDE HENGELSPORT AFDELING

Assortiment o.a. van:



VISpas

Wekelijks verse maden, wormen en casters.

Bootverhuur Jachthaven Manten v.o.f.

Roeiboten, zeilboten, kano's
en motorboten.

Uniek is onze schitterende
Vuntus natuurvaarroute.

Huren per 2 uur, per dag.

Oud-Loosdrechtsedijk 204
1231 NG Oud-Loosdrecht
Telefoon (035) 582 45 51

Bestellen? E-mail naar belper@euronet.nl
van Euro 17,50 voor Euro 10,00

'Maar de stekker hou ik zelf!'

Radiohobby-avonturen in de jaren '50
toen makkelijk nog moeilijk was

Wim van Bussel



©2011 Uitgeverij Bureau Belper Bussel

De Dansende Dobber

Officieel orgaan van Hengelsportvereniging Naarden-Bussum
Kamer van Koophandel 40516194

Verschijnt 3x per jaar

Oplage ±2100

Jaargang 43, nr. 2

Juli 2021

Postadres: Bijlstraat 93, 1402 PK Bussum

Ledenadministratie: Meentweg 1, 1271 PV Huizen. Tel. 035 - 5261376.

E-mail: ledenadm.hsv.naarden-bussum@hotmail.com

Bankrekening t.n.v. HSV Naarden-Bussum: IBAN: NL37 INGB 0000271536/BIC: INGBNL2A
Webmaster: hsvnb@hotmail.com

Voorzitter

G.J. Rebel tel. 035 - 5261376

Vliegviscommissie

Dirk Scheper, Hendrik van Geffen en Marcel Luntungan: vliegvishsvnb@hotmail.com

Penningmeester

Michiel Goedhart tel. 06 - 11010904

Visstand Beheer Commissie

Jurrien Uiterwijk tel. 06 - 14024940
Steven Kras tel. 06 - 25238216
Olaf Langendorff langendorff@hetnet.nl

Secretaris

A.M. Luntungan tel. 06 - 52171070
E-mail: marcelluntungan@gmail.com

Karpercommissie

Paul Nagtegaal tel. 06 - 52160282
Michiel Goedhart tel. 06 - 11010904
Allard van Huisstede tel. 06 - 27279585
karperhsvnb@hotmail.com

Redactie en layout

D.J.F. Scheper: redactiehsvnb@hotmail.com

Algemene bestuursleden

D.J.F. Scheper tel. 06 - 53789515
H.W.G. van Geffen tel. 06 - 21179412

Witviscommissie

Berend Kwartan tel. 06 - 50424741
Driekus Gerrits tel. 06 - 22812175
Nelis Kwartan tel. 06 - 10314749
Dannie Gerrits tel. 06 - 20330298

Steigerbeheerder

Olaf Langendorff steigerbeheer@hotmail.com

Erelid bestuur

Th.N. de Booij tel. 035 - 6910990

Lidmaatschap bij automatische incasso	€32,00
Administratiekosten (bij niet automatische incasso)	€ 5,00
Jeugd	€12,50
Inschrijfkosten	€ 5,00
Abonnement 'Het Visblad'	€ 9,95
Huur ligplaats aan steiger	€75,00

Coverfoto: Dirk Scheper

Mededeling van de redactie: de DDD-vergoeding

Als redactie, met goedkeuring van het bestuur, is besloten om een ieder die een artikel(tje) met minimaal 1 goede foto met een grootte van minimaal 1 Mb instuurt, een cadeaubon van Euro 20,00 ontvangt. Een cadeaubon die alleen op drie plaatsen binnen onze visgronden kan worden ingewisseld: Exclusive Flyfishing in Bussum, Hengelsport Het Gooi in Naarden en Patty's Petshop in Huizen.

Deze geste is voortgekomen uit het feit dat de artikelen in ons visblad De Dansende Dobber vrijwel uitsluitend van enkele mensen kwamen, terwijl ons communicatiemedium feitelijk "vóór-en-dóór" onze leden is bedoeld. Wij van de redactie hopen hiermee jullie inbreng te verhogen met stukjes van de leden zelf over hun viservaringen of anderszins dat voor iedereen aardig is om kennis van te nemen.

Wij hopen dan ook voor het volgende nummer, dit nummer was al beter, meer inhoud te kunnen geven aan onze DDD.

Bij voorbaat dank voor jullie inzendingen. De deadline voor het volgende nummer van ons verenigingsblad graag vóór 1 september 2021.



HOVENIERSBEDRIJF
MARIO SCHELLING

ADVIES, ONTWERP, AANLEG & ONDERHOUD

www.hoveniersbedrijfmarioschelling.nl | 06 128 838 62

Voorwoord

Dit voorwoord heb ik echt zo lang mogelijk uitgesteld met de achterliggende gedachte dat er mogelijk of misschien toch nog een mogelijkheid bestaat om het honderdjarig bestaan van onze vereniging op gepaste wijze te kunnen vieren. Maar tot mijn diepe teleurstelling zie ik nog geen mogelijkheid om een gezellig samen zijn, om het te vieren en om het te kunnen organiseren en de leden weer eens te ontmoeten. Jammer, maar de realiteit haalt ons in en ik hoop op betere tijden en dat wij het honderdjarige evenement, zoals wij als bestuur in gedachten hadden, alsnog kunnen realiseren.

Ik ga er van uit dat wij, als het jaar vordert, 'oude tijden' weer herleven en het evenement kunnen doen verwezenlijken. Houd daarom zowel de volgende Dansende Dobber in de gaten en/of kijk geregeld op onze website voor de laatste informatie.

Desondanks hebben wij als bestuur besloten om ons honderdjarig bestaan enige allure te geven. Namelijk door ieder lid van onze hengelsportvereniging de gelegenheid te geven om in het bezit te komen van een zeer mooie Cap. Deze Cap is gratis bij onze hengelsportwinkeliers af te halen op vertoon van je vispas van onze vereniging. Zie ook pagina 28 van deze uitgave.

Jouw Cap ligt met andere woorden gereed bij onze hengelsportwinkeliers daar waar ook de vispas kan worden aan geschaft. Ik hoop er veel tegen te komen langs de waterkant want een geluk bij een ongeluk: we mogen gelukkig nog steeds op of aan het water vertoeven om onze mooie hobby uit te oefenen.

Groet

Gert-Jan



Het mooiste viswater van Nederland

Tekst: Marco Kraal

Fotografie: Sander Boer en Marco Kraal

Dankzij de bijzondere stervorm, de vestingwallen en de prachtig gerestaureerde bastions is Naarden-Vesting een van de mooiste vestingsteden in Europa. Ook de vestinggrachten zijn een bezoek meer dan waard. Vooral als je sportvisser bent.

De binnen- en buitengracht van Naarden-Vesting zijn het paradepaardje van hengelsportvereniging Naarden-Bussum. Waarschijnlijk vind je nergens in Nederland een viswater van dergelijk kaliber. Niet alleen vanwege de natuur, maar ook vanwege de gevarieerde visstand. Een uniek viswater dat bovendien door de vereniging is ingebracht en waar iedereen met een VISpas dus mag vissen. Het is dan ook logisch dat het TV-programma VIS TV hier al een paar keer opnames heeft gemaakt. Als inwoner van het nabijgelegen Huizen kom ik er zelf ook graag en vis dan vooral met de methodfeeder op zeelt en brasem.

Puik visstand

HSV Naarden-Bussum is een actieve vereniging met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. Dankzij visserkundige onderzoeken en een verantwoord uitzetbeleid is de visstand gevarieerd en kun je zowel als roofvisser, karpervisser of recreatievisser hier een geweldige visdag beleven. Overigens kennen de vestinggrachten een rijke historie als karpervisser. Beroemde karpervissers als Joris Weitjens en Rob Schneider begonnen hier hun carrière. Wees gerust, die karpers zwemmen er nog steeds. Naast jonge en zeer fraai getekend spiegelkarpers



kun je er met een beetje mazzel ook nog zo'n ouwe reus met mos op zijn rug tegenkomen.

Zelf heb ik, behalve tijdens een opname van VIS TV hier nooit gericht op karpers gevestigd. In de winter vis ik er wel eens met dood aas op snoek, maar je treft me er vooral in april en mei wanneer



ik met de methodfeeder op brasem en -vooral- zeelt vis. De zeelt, een vis van helder en plantenrijk water doet het hier namelijk erg goed.

Prachtige stekken, maar lastig bereikbaar

Zowel in de binnen- als de buitengracht kun je geweldig vissen. Al is het alleen maar vanwege de prachtige stekken. De mooiste stekken zijn echter wat lastiger te bereiken. Je zult moeten lopen, fietsen of zoals de eerste keer dat we hier opnames maakten, varen. Maar dat is eigenlijk de grote charme van dit water en zorgt er ook voor dat het nooit druk met vissers is.

Het is volgens mij al meer dan 10 jaar geleden dat oud-collega en ondergetekende hier een VIS TV aflevering wilden maken. We hadden gehoord dat de zeeltstand hier floreerde en deze prachtige donkergroene vis doet het altijd goed voor de camera. We hadden destijds het plan om met de Canadese kano de meeste afgelegen plekken te gaan bevissen. En dat hebben we ook gedaan. Na een paar keer bijna te zijn omgeslagen vonden we een mooie stek aan het eind van het Waterkeringspad. Het rook hier gewoon naar zeelt. En hoewel we een prachtige dag hebben beleefd, kwam er geen enkele





zeelt boven water. Wél knotsen van brasems. Mooie donkergekleurde gezonde vissen van boven de 50 centimeter. Kers op de taart die dag was een grote snoek die het nodig vond om mijn trosje maden te grijpen. Na een lange drill wisten we het monster te scheppen in een veel te klein landingsnetje. Bij het onthaken ging het

echter mis en greep mevrouw snoek op een genadeloze manier mijn duim. Bloeden als een rund dus. Geen verbandtrommel bij ons. De broekzak dus maar gebruiken. Als je de uitzending terugkijkt zie je mijn broek steeds roder worden. Maar ik had toen wel het gevoel dat ik hier terug moest komen. Niet met een camera in mijn nek en met een strenge regisseur, maar gewoon privé om een lekker potje op zeelt te vissen.

Goud

Op de een of andere manier kwam dat er niet van. Pas in 2018 viste ik voor de twee keer in de vestinggracht. Wéér tijdens een opname van VIS TV. Dit keer met oud-bestuurslid Coen Hansen als visgids. Coen is een goede vriend

van me en een zeer goede allround visser. Hij is echt van alle markten thuis, zeker van het vissen op zeelt. Van hem hoorden we ook dat de zeeltstand elk jaar beter wordt en hij durfde zelfs 'zeeltvangstgarantie' te geven. We begonnen echter midden in de vesting voor het Arsenal. De bedoeling was om hier met een pennetje



een paar zeelten te vangen. In het glasheldere, plantenrijke water moest dat wel lukken. Zeker met een maïskorrel en een paar mestpiertjes. Ik was nog geen minuut aan het vissen of er verschenen al bubbels naast mijn pen. Het meest gave moment van het penvissen! En ja hoor, heel rustig liep de pen weg, ik sloeg aan en de eerste brasem van de dag was het haasje. Overal in de wereld, behalve op zee, zijn brasems gek op mij. Het is dat ik geen wedstrijdvisser ben, maar anders zou ik elke wedstrijd winnen met netten vol brasems. Ook Ed vangt snel een paar platten en ik breek mijn mooiste matchhengel omdat de lijn tijdens het scheppen om de top heen slaat. Maar geen zeelt...



Op advies van Coen gaan we verkassen. Met behulp van een bootje varen we de binnengracht op. Het levert in ieder geval prachtige beelden op. We meren aan op een mooie open plek waar je tegen de vestingmuur aan kunt vissen. Coen is er akelig zeker van dat we hier zeelt gaan vangen. Ik moet het nog zien. Ed wil graag met de pen verder vissen en ik stap over op de feederhengel. Dat er vis op deze stek zit is wel duidelijk want mijn collega vangt de ene mooie voorn na de andere. Vreemd genoeg geen brasem en ook geen zeelt. Na wat proefworpen heb ik de juiste afstand te pakken en kan de lijn clippen. Vlug een paar korfjes voer brengen en dan overstappen op de method. Als aas bevestig ik een 8 millimeter boilie, werp in en het wachten





kan beginnen. Lang wachten hoeft niet want ik heb de lijn nog niet strak gedraaid of de top vliegt krom. En dat is toch het aller-mooiste van het vissen met de methodfeeder: die enorm felle aanbeten. De vis heeft zichzelf gehaakt en geeft zich niet snel gewonnen op het ultralichte hengeltje. Zeelt? Nee, een brasem. Een hele

grote brasem, dat wel. Hoewel ik gelukkig nog steeds blij ben met elke vis -daarom vis na al die jaren nog steeds met evenveel plezier en enthousiasmeben ik toch een beetje teleurgesteld. Daarna gaat het helemaal los, de ene brasem na de andere. Stuk voor stuk kerngezonde vissen zonder slijm die ook nog eens beresterk zijn. Ik heb me ermee verzoend en geniet met volle teugen van deze dag op kantoor.

Stilte voor de storm

Zo goed het begon zo plotseling lijkt het gebeurd. Het valt ineens dood. Geen aanbeten en geen lijn-zwemmers meer. De regisseur vindt het wel best en wil graag verkassen om nog even met de pen op karper te vissen. Omdat ik toch wel heel graag nog een zeelt wil vangen onderhandel ik er nog een half uurtje bij. De stilte voor de storm



duurt maar kort. Want uit het niets vliegt de top weer krom. Rustig de hengel oppakken en ik voel meteen aan de andere kant van de lijn weerstand. De vis komt vrij makkelijk mee, het lijkt een wat kleinere brasem te zijn. Ik wil hem of haar snel uitdrillen om meteen weer in te kunnen gooien. Wanneer de vis vlak onder de top komt wordt er onder



water iets wakker. Het beest begint ineens te knokken en hoe. Trage kolken verschijnen aan het oppervlak en ineens klapt er een mooie afgeronde donkere staart door het water. Zeelt en meteen een hele mooie! De dag kan nu niet meer stuk.

Goud

Volgens het script moeten we nog even op een andere stek met de pen op karper vissen. Het is inmiddels middag geworden, windstil en erg warm. Veel verwachten Ed en ik er niet meer van. Nonchalant laat ik mijn aas, een paar korrels blikmaïs, tegen een veld gele plomp zakken. Gooi er een tiental korrels maïs naast en ben blij dat de dag er bijna opzit. Zeker omdat we vanmorgen om vier uur zijn begonnen, de wekker in Huize Kraal om drie uur afliep en ik nooit vroeg naar bed kan gaan. Terwijl ik een beetje





aan het dollen ben met de cameraman, zie ik de plompenbladeren naast mijn pen bewegen en even later borrelen er belletjes naast mijn pen naar boven. Brasem? Ineens loop de pen heel rustig weg en ik sla beheerst aan. Even denk ik aan een zeer grote brasem -hoe kan het ander- maar wanneer

de vis toch door de slip begint te lopen denk ik even aan een zeelt. Maar dit gaat anders, feller en sterker dan een zeelt. Dit moet wel een karper zijn. En dan zien we beiden een knaloranje koi door het oppervlakte snijden. Het moet niet gekker worden, maar voor het eerst in de geschiedenis van VIS TV heb ik een goudkarper gehaakt. Ed weet de koi vakkundig te scheppen en even later weet heel Naarden dat ik iets bijzonders heb gevangen. Met deze vangst ronden we een van de mooiste opnames die we ooit voor VIS TV hebben geschoten.

Mijn geluk was overigens nog niet op, want een week later vang ik tijdens TV opnames in Woerden weer een koi.

Op de fiets

Na deze succesvolle opname heb ik als lid van deze leuke hengelsportvereniging de Vestinggrachten leren waarderen en ben er dan ook regelmatig te vinden. Zoals ik al eerder schreef, vis ik er bij voorkeur in april en mei. Dit zijn namelijk vaak de beste maanden om hier op zeelt te vissen. Dat doe ik altijd lichtbepakt waarbij ik de auto bij de parkeerplaats bij Over den tol neerzet en met de vouwfiets een mooie stek op zoek. En geloof me, die zijn er te kust en te keur. En overal maak je kans op een of meer mooie zeelten. Niet alleen in het voorjaar, maar ook in de zomer en de herfst. Grote brasems ga je zeker vangen, maar dat vind ik absoluut geen probleem.

Hengelsportcentrum Nijkerk assortiment voor

Hengelsportcentrum Nijkerk is nu naar ruim een jaar gesetteld aan de Watergoorweg 51C in het nieuwe pand aan de rand van Nijkerk en is makkelijk via de A28, of binnendoor via Baarn, of via de A1 afslag Zwolle op wegkruising Hoevelaken bereikbaar. Het is er binnen gezellig en de koffie staat altijd klaar. Martijn weet waar hij over praat en weet dat op een enthousiaste manier over te brengen.

Hij levert alleen kwaliteitsspullen voor de commerciële en de wedstrijdvisserij met merken als Sens, Gunki en Drennan. Het voordeel van deze aanpak is, aldus Martijn, dat de kopers van heinde en ver komen. Niet alleen krijgen ze hier de kwaliteitsspullen, maar ook het advies waar ze om vragen.

Gunki shad

Deze softbait moet u echt uitproberen! De grote staartpeddel produceert een uitgesproken "rolling actie" en laat het hele lichaam werken. De driehoekige vorm functioneert zoals de kiel van een boot en daardoor loopt de G'BUMP bij alle snelheden heel erg stabiel. Een ideaal kunstaas voor het lineair vissen op snoekbaars, baars of snoek.

Zonder alle andere spullen te verwaarlozen, moet het enorme scala aan attributen zoals visstoelen nog worden genoemd: voor elk wat wils!



**Hengelsport Centrum Nijkerk
Watergoorweg 51C**

Winkelwink met uitgebreid assortiment voor iedere visser





De Kia Picanto. Start je avontuur.



Vanaf € 13.495,-

Private lease vanaf € 199,- p.m.



The Power to Surprise

KOOIJMAN AUTOGROEP

Persoonlijke aandacht telt

Kooijman Naarden

Amsterdamsestraatweg 23,
Naarden, Tel. (035) 69 48 214

kia-kooijman.nl

Gem. brandstofverbruik: 4,4 - 5,9 l/100km, 22,7 - 16,9 km/l. CO₂-uitstoot: 101 - 136 g/km.

De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig op voorraadmodellen van de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 23-12-2019 en uiterste registratiedatum van 31-01-2020. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijksaankopen bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. De wettelijke regels ten aanzien van CO₂-uitstoot hebben in de loop van 2018 een wijziging ondergaan. Bovenstaande vanaf-prijzen gelden alleen voor auto's die vallen binnen de wettelijke overgangsregeling en die deel uitmaken van onze voorraad (NEDC/Euro 6b). Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. Het betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaf-tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar. Deze actie is geldig t/m 23-12-2019. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



- Betrouwbaar
- Dichtbij
- Waardevol

*Wij zorgen dat u de juiste
verzekering aan de haak slaat!*



Al 70 jaar een vertrouwd adres voor assurantiën en makelaardij
• Assurantiën 035-694 51 42 • Makelaardij 035-699 11 88
Prins Hendriklaan 10 1404 AT Bussum • info@albers.nl www.albers.nl



H. ROODHORST

Voor al uw timmer-en onderhoudswerkzaamheden

* Renovaties * Kozijnen * Keukens * Badkamers

Tel.: 036-53 60 150

Mobiel: 06-10 943 255

www.roodhorst.net

Formulier incasso-opdracht

Als u overgaat tot automatisch incasso voor 2022 betaalt u geen €37,00 maar slechts €32,00. Inleveren voor 30 september 2021!

Ledenadministratie : Mevr. G. Rebel, Meentweg 1, 1271 PV Huizen

Graag in blokletters invullen

NAAM EN VOORLETTERS:
STRAAT EN HUISNUMMER:
POSTCODE EN WOONPLAATS:
GEBORTE DATUM:
E-MAIL:
TELEFOONNUMMER:
IBAN REKENINGNUMMER:
BIC:
(voor leden in het buitenland)

Voor leden jonger dan 18 jaar dient tevens één van de ouders/verzorgers te tekenen.

Naam lid: handtekening rekeninghouder/lid

.....

Datum : handtekening ouder/verzorger

.....

Hebt u ons al gemachtigd! Wilt u dit dan niet nogmaals doen! Het bespaart iedereen veel extra moeite en problemen in verband met mogelijk dubbel incasso.

www.hengelsporthetgooi.nl



**KORVEN LOOD VRIJ
JAXON**



**Burg. Jur Visserlaan 8
1411BS Naarden
0357857854**

Soms zit het mee, soms zit het tegen

Zaterdag 29 mei, het is zover; er mag weer op roofvis gevist worden! Ik zit echter midden in het feederseizoen op de brasem maar opeens heeft mijn vismaat Frits het idee op gevat om toch de eerste dag van het seizoen op de roofvis te gaan. In de zomermaanden laten we de snoek altijd met rust en starten pas in het najaar. Het wil echter nog niet zo goed met het feederen. Met dit koude voorjaar is het alles of niets met de brasem, meestal niets helaas. De brasem blijft in de paaiperiode hangen dus een dagje wat anders is best een leuk idee.

Goed, we hebben om 8:00 uur bij de trailerhelling afgesproken en gezien de vele trailers die er al staan, hebben meer vissers er weer zin in. Het blijft toch jammer dat sommige vissers van mening zijn dat een parkeervak echt veel te klein is voor hun combinatie waardoor er toch ineens weinig parkeervakken overblijven. Gelukkig toch nog één plek voor ons.

Frits heeft al getraillerd en snel breng ik mijn hengels en kunstas aan boord. We kunnen varen maar... de motor start niet. Wat gek, drie weken geleden heeft de boot nog gevaren. Wat kan het zijn? Benzinetank is vol,



we zien de benzine naar de motor gaan als we in de knijpballetje pompen maar er gebeurt niets. We begrijpen het niet en bedenken dat het misschien de bougies zijn. Die gaan we echter niet boven het water nakijken dus hup, de boot weer uit het water en de bougies nakijken. De bougiesleutel blijkt echter niet te passen en dat is heel vreemd want die is met de motor geleverd. Tja, we weten het niet meer. Even overwegen we nog dat ik mijn boot ga ophalen maar dan zijn we ook minimaal een uur verder. We besluiten maar naar huis te gaan. We trekken nog even de agenda en verzetten allebei wat werkafspraken (heerlijk dat thuiswerken soms) en kunnen drie dagen later op de dinsdag. De voorspellingen zijn dat het dan wel een behoorlijk stuk warmer wordt dus we besluiten om dan om 6:00 uur te starten. En zo druipen we teleurgesteld af naar huis.

Twee uur later word ik gebeld door Frits die fijntjes door de reparateur er op wordt gewezen is dat het koordje van de dodemansknop echt noodzakelijk is als je de motor wilt starten. Sh..allebei nooit aangedacht!

Drie dagen later

Het is dinsdag 1 juni 5:00 uur als de wekker af zou gaan. Ik ben echter al klaar wakker(lichtelijk zenuwachtig en slecht geslapen, zoals wel vaker als ik ga vissen) dus zet de wekker af zodat mijn vrouw niet wakker wordt. Die verklaartme sowieso voor gek want wie gaat er nu zo vroeg zijn bed uit om een hobby uit te oefenen. Gelukkig stap ik heel makkelijk mijn bed uit en



ben een half uurtje later goedgemutst op weg naar de trailerhelling. Frits is al aanwezig en de boot ligt alweer in het water (die slaapt vaak nog slechter dan ik als hij gaat vissen...) en snel halen we de hengels uit de foudralen en kiezen de het kunsttaas waarmee we gaan trollen. Ik verwacht veel speldas dus

kies voor kleine plugjes en hoewel mijn maat het met me eens is, kiest hij voor wat grotere pluggen. Bij de start van de dag doen wij dit altijd; even kijken waar de vissen de voorkeur voor hebben.

Al na tien minuten is het raak op een van mijn twee hengels (we trollen altijd met vier hengels als de scheepvaart en de ruimte het toelaat) en blijkt een snoekbaars mijn Salmo Hornetje gepakt te hebben. Als twintig minuten later op mijn ander hengel, waar een klein Manns plugje aan zit, nog een snoekbaars van 64 cm knalt, is Frits ook om. Het wordt klein kunstaas vandaag. We trollen verder en wederom mag ik een kleinere snoekbaars verwelkomen. Het belooft een mooie dag te worden als dat zo doorgaat. We komen aan het eind van het kanaal en naderen de ingang van een groot meer. Bij de ingang trollen we een aantal malen heen en weer en dat levert een snoekje voor Frits op. Heerlijk, ook van die nul af. Op de een of andere manier is hij voor mij een veel betere kapitein dan ik voor hem ben als ik met mijn boot vaar; ik vang regelmatig meer en groter bij hem aan boord. Ik zeg wel eens, het gaat er niet om wat je kunt maar wie je kent...



Nadat we de ingang goed hebben uitgekamd gaan we nog een paar keer terug het kanaal op maar dat levert geen vis meer op. Wel gilt mijn slip het ineens uit maar voor ik mijn hengel uit de steun kan pakken, heb ik lijnbreuk en ben een mooie plug kwijt. Tja, dat altijd gebeuren maar zonde is het wel.

We besluiten het meer op te gaan en kijken of we op een voor ons bekende plek wat mooie baarzen kunnen vangen. Daar aangekomen gaan vier kleine baarsplugjes aan de lijnen en al snel vang ik mijn eerste baars. En nog één en nog één, het gaat lekker alleen mijn maat vangt niets! Wat hij ook probeert, de vissen willen zijn kunstaas niet, zelfs als hij op een gegeven moment exact dezelfde plug eraan heeft hangen. Tussendoor vang ik nog een snoekje en als ik op een gegeven moment vuil voel trekken aan de plug en snel bin-



nendraai, klapt er nog een snoek op. Tja, je hebt van die momenten dat alles even lekker meezit. Frits raakt inmiddels lichtelijk gefrustreerd want inmiddels sta ik op tien vissen en hij op slechts die ene snoek van vanmorgen. En eerlijk is eerlijk, vangen is hartstikke leuk maar het mooist is toch om ze ongeveer om en om te vangen en de vangvreugde met elkaar te delen. Het is echter niet anders.

We varen door naar de andere kant van het meer om nog te kijken of daar nog wat snoeken te vangen zijn. En dan blijkt ineens Frits de goede kleur pluggen eraan te hebben want hij vangt de zomaar een paar mooie snoeken waarbij de grootste 88 cm is. We kammen dit stuk weer helemaal uit en als Frits weer een snoekje gehaakt lijkt te hebben, blijkt dit een hele mooie baars van 38 cm te zijn. Het onthaken is wat lastiger want ineens zit de dreg van het plugje in het bovenbeen van Frits. Natuurlijk eerst een paar foto's, baars weer overboord en dan de dreg doorknippen en de schade bekijken. Gelukkig zit de restant van de haak heel lichtjes in het been en is die zo verwijderd (de haak dan hè).

Het is inmiddels een uur of twee en we blijken niet de enige te zijn die vrij hebben want het wordt erg druk met bootjes om ons heen. Aangezien we al 8 uur op het water zitten, varen we rustig richting de trailerhelling. Onderweg haken we allebei nog een baars die allebei ook weer snel losschieten voor ze bij de boot zijn. En dan tellen ze niet hè.

Al met al een gedenkwaardige start van het roofviseizoen met uiteindelijk vijftien vissen aan boord. We zijn weleens een heel stuk slechter geëindigd, sterker op dit water kunnen we ons niet herinneren om zoveel vissen op een dag te hebben gevangen.

De boot gaat weer even in de garage en we gaan nog een paar maandjes achter de brasems aan voor we weer achter de snoeken aangaan.

Data wedstrijdcompetitie 2021

De wedstrijden gaan door onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Er wordt voor de wedstrijden om 6:45 uur geloot en er wordt gevist vanaf 7:00 uur tot 13:00 uur. De prijsuitreikingen in de competitie vindt na de laatste wedstrijd op dezelfde dag als de wedstrijd plaats.

8e wedstrijd heeft op 11 juli 2021 plaatsgevonden (Zie foto's hieronder).

12 juli tot en met 20 augustus: Zomervakantie.

9e wedstrijd 8 augustus.

10e wedstrijd 29 augustus.

11e wedstrijd 12 september.

12e wedstrijd 26 september.

Dagmarathon + 100 jarig bestaan 27 juni 2021.

Er wordt gevist van 7:00 uur tot 15:00 uur.

Nachtmarathon 14 op 15 augustus 2021.

Er wordt gevist als er minimaal tien (10) deelnemende koppels meedoen.

Pascal en Gert-Jan aan het werk tijdens de achtste wedstrijd op zondag 11 juli 2021.

Pascal vangt zojuist een leuke brasem, terwijl Gert-Jan de verwachting heeft dat hij een mooie karper te pakken heeft (of krijgt).



De Kia Stonic. Niet te stoppen.



Vanaf € 21.995,-

Private lease vanaf € 299,- p.m.

Tijdelijk tot € 2.000,- extra inruilvoordeel!



The Power to Surprise

De Kia Stonic. Dé compacte crossover.

Dit is 'm! De Kia Stonic. Het design is stoer en krachtig zoals een echte crossover. Met de uitgebreide stylingopties maak je de Stonic helemaal eigen. Kun je niet kiezen tussen zwart of rood? Met de two-tone kleurstelling kies je gewoon allebei. Het dynamische rijgedrag en soepele besturing zorgen voor een opwindende rij-ervaring. Rij je in de stad? Extreem veel comfort en slimme features zorgen voor een rit zonder stress. Ontdek de Kia Stonic in onze showroom en probeer 'm zelf.

Weten wat jouw auto waard is? Ga naar www.kia-plaatsnaam.nl en doe de gratis **TA-XA-TIE**

Dealernaam

Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Plaatsnaam, Tel. (012) 34 56 789



Gem. brandstofverbruik: 4.0 - 5.5 l/100km, 25.0 - 18.2 km/l, CO₂-uitstoot: 106 - 130 g/km.

Genoemde actie en bijbehorende consumentenaanpak zijn geldig op vooraanmodellen van de Kia Stonic met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-09-2019 en uiterste registratiedatum van 31-10-2019. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijkaarten bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de rubberen, de kentekenglazen, handling* en administratiekosten, recyclingbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke matzetsel en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. De getoonde Private Lease tarieven voor de Kia Stonic zijn gekoppeld aan een gelimiteerd aantal voertuigen. Hierbij geldt op = op. Voor de inruilpremie van € 2.000,- op de Kia Stonic geldt een uiterste kentekenaanvraag van 11-05-2019 en een uiterste registratiedatum van 28-08-2019. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Mag ik mij even voorstellen

Ik ben Olaf Langendorff ik denk nu zo'n 40 jaar lid van onze hengelsportvereniging. Je zou mij kunnen kennen van de visstand beheerscommissie (VBC) waar ik vanaf de oprichting in zit. Wij hebben ons vooral bezig gehouden met de Karper en Zeelt uitzettingen in onze mooie wateren.

Achter de schermen is er overleg met het waterschap Gooi en Amstelland, en de andere hengelsportverenigingen die onder de VBC vallen. Ook heb ik de hengelsportvereniging als afgevaardigde vertegenwoordigd in de klankbordwerkgroep van de gemeente Gooise meren voor de geplande passantenhaven in de kom bij het industrieterrein, en de klankbordwerkgroep voor het golfterrein Naarderbos waar wij het visrecht hebben.

Omdat er geen gegadigden waren (zo gaat dat meestal) heb ik het steigerbeheer overgenomen van Eric Jagers. Ik ben een visser die op alle vissoorten vist die er in onze wateren voorkomen, maar heb mij vooral gespecialiseerd in het vissen op Karper en Roofvis.



Vissen maakt gelukkig

Als belangenbehartiger bij Sportvisserij MidWest Nederland neemt Esther van der Veur ons mee in haar eigen vissenwereld én die van de georganiseerde sportvisserij. Lees hieronder het verhaal dat net als zoveel vissen voor veel sportvissers vaak onder de waterspiegel verborgen blijft.

Mijn kennismaking met de vissen

Geboren en getogen in het hoge Noorden zaten mijn broer en ik op jonge leeftijd vaak te vissen in het Eemskanaal. Met een schep klopten we in de tuin wormen uit de grond om vervolgens met een eenvoudig hengeltje te vissen op paling en voorntjes. Vakanties brachten we door op Terschelling. Daar gingen we op het wad pieren steken om daarna met een club vakantie-vrienden in de haven of op het strand te vissen. Ouders moedigden ons aan als er niet veel werd gevangen, de eerst gevangen vis leverde een ijsje op. We baalden als een peutaal de draad compleet in de war draaide. Platvis en zeebaars ging mee naar huis waar mijn moeder de koekenpan al klaar had staan. Op wat latere leeftijd zijn we nog eens met een vriendengroep vanuit IJmuiden aan het makrelen geweest en daarna was het vissen eigenlijk over.

De wondere wereld achter de sportvisserij

In Groningen studeerde ik communicatie en heb dit vak uitgevoerd in diverse (politieke) organisaties. Zo'n zes jaar geleden werd ik attent gemaakt op de communicatievacature bij Sportvisserij MidWest Nederland. Op dat moment had ik niet kunnen vermoeden dat ik in zo'n veelzijdige organisatie terecht zou komen. Een organisatie waar het onder andere gaat over het ondersteunen en adviseren



van verenigingen bij het inrichten van water, het uitzetten van vis, opruimacties, onderzoek, het organiseren van activiteiten en wedstrijden. Een organisatie waar veel mooie verhalen zijn, ook al zijn ze lang niet altijd zichtbaar. Zo ging ik voor een verhaal in de regio editie van het VISblad een keer voor dag en dauw mee met een karpervisser. Ter plekke werd koffie gemaakt en langzaam kwam de zon op, wat een prachtig moment midden in de natuur. Dit soort momenten maakt sportvissen bijzonder.



Sportvissen in een wondere wereld

Momenteel werk ik op het snijvlak van belangenbehartiging en communicatie. In de maatschappij en de politiek zie je steeds meer dat mensen die moeite hebben met het haakje. We vertellen bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten veel over het vissen. Over wat vissen met mensen doet, dat het veel stress wegneemt, dat jong en oud naar buiten gaan en van de natuur genieten. Dat er projecten zijn waarbij mensen die langs de zijlijn staan door te gaan vissen weer terugkeren in de maatschappij. Dat we de ogen en oren langs de waterkant zijn, rotzooi opruimen en vissen in nood zien en redden. We hebben zoveel te bieden. Dat wordt ook wel gezien alleen het haakje zit in de weg. We krijgen vanuit de politiek regelmatig de vraag of het niet mogelijk is om in de natuur te zijn zonder hengel. Dan is de natuur toch net zo mooi. Maar zouden 1,7 miljoen sportvissers ook naar buiten gaan en van de natuur genieten als de hengel niet mee mag? Die hengel vasthouden betekent ook een stukje verantwoordelijkheid, je aan de regels houden, voorzichtig met de vis omgaan, de visstek netjes achterlaten en andere mensen niet tot last zijn.

We zitten in een tijdperk dat vissen niet meer vanzelfsprekend is en daarom een oproep; vertel aan de mensen om je heen wat vissen met je doet, dat vissen veel meer is dan alleen een hengel vasthouden, dat vissen een beleving is, buiten zijn met de zonsopkomst of juist stilte met maneschijn, dat ijsvogeltje, dat vissen gelukkig maakt, de afgelopen 100 jaar en de komende 100 jaar.

De verenigingscap

Zoals in het voorwoord door onze voorzitter gememoreerd, kan ieder lid van onze vereniging op vertoon van zijn/haar lidmaatschapspas de betreffende verenigingscap met de 100 jaar opdruk in het verenigingswapen ophalen bij één van de drie hengelsportwinkeliers binnen ons verenigingsgebied, zolang de voorraad strekt.

U kunt de cap op vertoon van uw lidmaatschapspas verkrijgen bij:

*Patty's Petshop, Holleblok 28-30, 1273 EG Huizen
Exclusive Flyfishing, Karel Doormanlaan 50 1403 TN Bussum
Hengelsport Het Gooi, Burg. Juriaan Visserlaan 8, 1411 BS Naarden*



De vernieuwde website van HSV Naarden-Bussum: kom eens een kijkje nemen!

Welkom bij HSV Naarden Bussum

- Home
- Over ons
- Vergunningen
- Karpcommissie
- Vliegviscommissie
- Witviscommissie
- DDD
- VBC
- Steigerbeheer
- Ledenadministratie
- Wedstrijd loket

U bent hier:

Sportvisserij Nederland

Het laatste verenigingsnieuws

Federatief nieuws

- 01-02 Dwaals (3) twee over de haast en het bewaakt "Schone waterkant"
- 22-01 (CORONA UPDATE) Avenitische gaaf zaterdag 23 januari in
- 18-01 (COLUMB) Peter robbert door...toch nog een nieuwjaarsduel
- 13-01 Bijzondere vangst: Strijperd Raas in het IJ
- 13-01 Karpers geest door (taal) spantelstentteam in Dathewedding

Landelijk nieuws

- 01-02 Meer over de haast en de (hengelsport) (9000)
- 20-01 Oplossing Sportvisserij & waterbeheer Zwolle (Open Dag 2014)
- 20-01 Campersalverenigingen voor sportverenigingen voor schafte comen
- 28-01 Hadden we roggert Zwaal onder druk door (ver)berisling
- 28-01 Rendement "Schone waterkant" campagne: herikis van

Welkom

Welkom op de webpagina van HSV Naarden Bussum

Namens het bestuur helen wij u van harte welkom op de webpagina van HSV Naarden Bussum. Met ruim 2000 leden vertegenwoordigen wij de belangen van een grote groep sportvisserij bij het uitbeiden van een gevarieerd en diverse hobby. Als bestuur zetten wij ons dan ook met heel veel plezier en energie in voor het belang van onze leden.

Grote inzamelingsactie!!! - Hengelsport het Gooi

Ap en Jimmy Balvert zijn een inzamelingsactie begonnen voor Hengelsport het Gooi. Wij onderschrijven het belang en ondersteunen deze actie van harte.

Voor meer informatie, klik op onderstaande link:

<https://www.donwetactie.nl/help-hengelsport-het-gooi-08-08-09-0001-49332>

Van de penningmeester

Het jaar schiet al weer aardig op en wat een jaar is het. Voorgaande jaren was het altijd roofvissen tot 31 maart en dan vol gas in het weekeinde vriend karper belagen. Maar wat een raar jaar is dit? Het duurde maanden eer dat het water iets was opgewarmd en de karper bleef erg lang in de winterstand.

Waren we dan eens vrij kwam het weer met bakken uit de lucht of waaide je zo je tent uit! Zelfs de hond wenste met dit hondenweer binnen te blijven! Enfin, genoeg geklaagd, het vissen is weer gelukt, erg taai maar weer pracht exemplaren terug gezien! Op naar een hele mooie zomer en najaar maar eerst op naar een mooie opening van het roofvisseizoen!

Dan de financiën. Als vereniging hebben we nu meer dan 2000 leden! Zoals eerder aangegeven is mede hierdoor ook het jaar 2020 voor de vereniging financieel positief afgesloten.

Zoals gebruikelijk ligt bij de algemene ledenvergadering het financiële jaar-overzicht weer ter inzage voor u klaar. In verband met covid zal de datum van de algemene ledenvergadering nader worden bepaald. Ten slot wil ik u erop wijzen dat het voor onze vereniging steeds belangrijker wordt dat wij de jaarlijkse contributie automatisch mogen incasseren. Dit omdat de bank steeds hogere kosten in rekening brengt voor de acceptgirokaart met als gevolg dat,



wij meer geld kwijt zijn aan de bank en uw jaarafdracht hoger is dan wanneer u de automatische incasso instelt.

Door middel van het invullen van het incasso formulier die u in de dansende dobber kunt vinden en deze in te sturen, te e-mailen of af te geven bij één van onze verkooppunten machtigt u ons om medio oktober het geld van uw rekening te incasseren. Wel zo makkelijk en goedkoper!

Ik hoop u snel te mogen ontmoeten aan de waterkant! Blijf gezond houd u allen aan de regels en hopelijk kunnen we snel weer zonder restricties leven!

Met groet,

Michiel Goedhart, Penningmeester HSVNB



Geschiedenis of verleden tijd

Dirk van 't Water

HSV Naarden- Bussum bestaat 100 jaar, maar wij kunnen het helaas niet op de manier vieren, zoals wij ons dat hadden voorgesteld, blijkt uit de artikelen van de vorige De Dansende Dobber. Het bestuur vroeg in dit verband om een stukje over de voorbije geschiedenis, niet van de hengelsportvereniging zelf, maar van het individu: de visser. Met deze kom ik, hoop ik een beetje tegemoet aan deze wens, want ik voel mij soms ook al honderd (hoewel ik er nu wel erg dicht in de buurt begin te komen). Met deze.

De tijd

Soms lijkt de tijd sneller voorbij te gaan dan wenselijk. Nu in het 'coronatijdperk', lijkt het nog sneller te gaan. Of dat met de leeftijd heeft te maken, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat in mijn jeugd de oudere generaties het ook al vaak hadden over de snelheid waarmee de dagen verstreken. Ik kijk met andere woorden naar de achterliggende periode, een periode die al weer bijna zeven decennia achter mij ligt. Ik denk aan Jan Schreiner, aan Jos Peeters sr., aan Henk Peeters en aan Alex, mijn eerste leverancier van de door mij benodigde visspullen. Hij bezat

in die tijd een kleine winkel dat volgestouwd was met hengelspullen en hij was het die mijn eerste drie meter lange bamboehengel leverde. Hij voorzag het 'gevaarte' van een tuigje, waarmee ik jaren later nog wel eens viste uit een vorm van nostalgie en om te laten zien waarmee ik ooit was begonnen.



Alex

Mijn leven als sportvisser begon toen ik een oudere man aan de oever van de Amstel een vis zag vangen. Ik was volledig geobseedeerd, vertelde mijn vader later. Ik vroeg blijkbaar van alles en nog wat aan de man die mij heel gemoedelijk antwoord gaf op mijn vragen en van alles over het vissen vertelde. (Dat was ook wel eens anders, heb ik in mijn jonge leven moeten meemaken). Ik was zes jaar oud toen ik van mijn vader voor mijn verjaardag de eerder genoemde bamboe hengel kreeg. En Alex, de hengelsportwinkelier, vond het prachtig als ik weer met vragen kwam, een bakje maden kwam halen (de wormen zocht ik zelf in het plantsoen aan de Amstel) en vertelde wat ik had gevangen. Weliswaar voornamelijk voorn en baars, maar af en toe een paling. Ik kon mijn geluk niet op. En Alex maar geregeld vertellen waar ik op moest letten en welke visspullen ik voor welke vis het beste kon gebruiken.

Hij leerde mij hoe ik een haakje zonder oog op een nylon lijntje kon bevestigen, een kunststuk voor hem want hij had vingers als worsten zo dik. Maar gezamenlijk kwamen wij er uit hoe dit secure werkje kon worden uitgevoerd. Hij vertelde hoe ik moest gaan uitloden en nog veel meer zaken kwamen in onze gezamenlijke gesprekken boven tafel. Het ging niet goed met hem, en hij raadde mij aan om een of meer boekjes van Jan Schreiner aan te schaffen, door te lezen en vooral door de informatie eventueel uit te proberen. En als zijn winkel zou sluiten moest ik naar Jan gaan en hem om advies vragen met verwijzing naar mijn, wat ik maar noem,





mijn vaste hengelsportwinkelier Alex. Ik kocht bij hem niet alleen mijn eerste vissport boekje van Jan Schreiner, maar ook nog een driedelige bamboe hengel, naast nog een aantal andere hengelsportattributen. De drie meter lange bamboe hengel was niet makkelijk om mee te nemen op de fiets of als ik met mijn ouders op dagtochtjes ging. Zo heb ik met Alex een drietal jaren 'samengewerkt'. Wonderlijke jaren, als ik er nu op terugkijk. De laatste keer dat ik hem sprak en wat maden bij hem haalden, gaf hij mij enkele dobbertjes en nog wat hengelsportspullen mee: ik moest vooral blijven vissen

en mijn techniek aanscherpen, vond hij. En omdat ik al mijn zakgeld feitelijk bij hem besteden, vond hij dat ik ook wel eens wat mocht krijgen van hem. Het weekeinde daarop was zijn winkeltje gesloten. Ik heb hem nooit meer gezien, hij was inmiddels mijn vertrouwde vispartner geworden en de eerste tijd heb ik hem gemist.



Experimenteren

Binnen de familie vonden zij het maar vreemd dat ik, en later ook mijn jongere broertje, visgek waren. Van huis uit had ik het dus niet meegekregen, maar met name mijn vader heeft mij altijd daarin terzijde gestaan, zonder dat hij ook ooit maar één hengel in zijn handen heeft gehad. Hij bedacht altijd weer plekken waar wij misschien konden picknicken en gelijktijdig konden vissen. Op deze wijze zijn wij de loop der jaren overal in Nederland geweest: om te wandelen, picknicken of anderszins, maar altijd met een optie dat er ook kon worden gevestigd. Het was de tijd dat ik op advies van Alex in de loop der tijd een aantal boekjes van Jan Schreiner had



aangeschaft (of beter gezegd voor allerlei speciale dagen aan de familie had gevraagd) en had gelezen. Veel heb ik daarvan opgestoken, zaken die ook Alex vaak had verteld. In die eerste periode heb ik, samen met mijn broertje die weliswaar niet zo fanatiek was als ik, veel uitgeprobeerd. Het was een mooie en leerzame periode, waarbij wij alle soorten van aas, van brood in allerlei vormen, maden tot aan de meest uiteenlopende wormsoorten aan toe, uitprobeerden, zowel langs de Amstel als in de poldersloten rondom Amsterdam. Achteraf was het een gouden tijd. Ik wil wel kwijt dat het niet alleen vissen was, dat mij bezig hield, maar ook andere zaken hadden mijn aandacht en tijd.



Jan Schreiner stond mij behulpzaam te woord en beantwoorden al mijn vragen. Uiteraard als hij tijd had, want het was bij hem drukker dan bij Alex. Hij vond het fantastisch dat ik zijn boekjes, ook die ik later bij hem heb aangeschaft, kocht en er blijk van gaf dat ik ze ook las. Enkele jaren geleden heb ik trouwens alle boekjes en boeken van Jan Schreiner weggegeven. Of ik ze daadwerkelijk allemaal bezat, weet ik niet. Het waren er in ieder geval erg veel. Terug naar de 'oudheid'. Ik werd negen toen ik mijn eerste werphengel van mijn vader kreeg. Hij had hem bij Jos Peeters (de vader van Henk en de opa van Jos jr) gekocht en ik moest bij Jos sr langs om hem op te halen en



kreeg vervolgens van alles over de werphengel te horen, over paternosters, werpgewichtjes en grotere haken dan ik tot dan toe gewend was met mijn driedelige bamboehengel. Enkele maanden later kreeg ook mijn broertje een dergelijke werphengel en zijn wij samen veel op pad geweest met deze in onze ogen prachtige hengels waar je veel meer mee kon doen dan met de vaste stok. We gingen specifiek op paling met de paternoster, of op de baars met een schuifdobber die wij inmiddels ook

hadden leren kennen en gebruiken. Ook hier kwamen de visboeken van Jan Schreiner goed van pas. Via Jos sr. kwamen wij in het bezit van onze eerste pluggen en werden de eerste baarzen en snoekjes gevangen.

Nederland testland

Het waren mijn ouders die ons altijd ergens heenbrachten waar – als het even kon- wij nog niet hadden gevestigd. Vaak een hele uitdaging, maar het was ook de tijd dat ik leerde om uiteenlopende lokvoertjes te maken, te experimenteren, en een interessante extra mogelijkheid om aan vis te komen. En waarin Alex mij de eerste stappen heeft laten zetten. Lokvoertjes met allerlei geurtjes, beno-



digheden en wat al niet meer wat ik toepaste om een lokvoertje te realiseren en uit te proberen. Soms leek het goed uit te pakken, een andermaal werkte het averechts. Weliswaar geen wetenschappelijk onderbouwd lokvoeronderzoek, maar wel leuk om te doen. In dat kader wil ik wel een anekdote vertellen, die hier indirect mee heeft te maken. Het was de tijd vlak voor ik mijn werphengel kreeg en ik dus nog met de driedelige bamboe hengel vist.



De visser

Wij, mijn broertje en ik, hadden een speciaal voertje gemaakt om mee te experimenteren. Wij gingen aan de Amstel in de buurt van Ouderkerk aan de Amstel zitten, picknicken en



vissen. Dus wat doe je, je gooit enkele balletjes voer in het water om de vis te lokken, om vervolgens te helpen met het opzetten van het windscherm en de spulletjes om te kunnen picknicken. De hengeltjes werden uitgepakt, de tuigjes bevestigd, een made voor mij en een broodpluimpje voor mijn broer aan de haak en vissen maar. We vingden geregeld een visje, geen enorme bakbeesten maar leuke visjes. Een meter of twintig van ons vandaan zat eveneens een visser. Hij keek geregeld naar ons hoe wij de visjes er uit haalden, en hij niets ving. Op een gegeven moment kwam hij bij ons kijken en na enkele minuten vroeg hij zich, in mijn gedachte hardop vragend, af hoe het kon dat hij niets ving en wij wel. Nou, was ons antwoord: "wij hebben een speciaal voertje gemaakt om de vis te lokken en dat blijkt te helpen." Hij keek wat ongelovig, want volgens hem zat er op zijn stekkie geen vis. Overal zit vis, was ons antwoord en wij gaven hem een deel van ons voertje, want ook andere moet je een visje gunnen. Voldaan ging hij terug naar zijn stek, gooide op onze aanwijzing enkele kleinere voerballetjes op zijn stek. Het resultaat was dat hij nog steeds niets ving en een goed uur later kwam hij weer kijken en meende dat de vis echt niet op zijn stekkie zat, maar allemaal bij ons. Wij waren nog steeds van mening dat er wel degelijk vis ook op zijn stekkie zat. Hij gebruikte toch hetzelfde aas als wij, namelijk brood en maden.

Wij besloten om, in overleg met de visserman in kwestie, op zijn stekkie te laten zien dat daar ook vis zat. Zo gezegd, zo gedaan. Wij, mijn broertje en ik, naar zijn stek toe en legde in en na enkele tellen hadden wij allebei al een vis te pakken. Hij begreep er werkelijk niets van. Even later stelde hij vast dat het door de maden van ons kwam: moest een speciaal soort zijn. Wij hem enkele



maden gegeven en hij weer vissen en wij terug naar onze eigen stek. Het duurde echter niet lang, of hij stond al weer naast ons. "Nu wat gevangen?", was onze vraag. Een ontkennend antwoord volgden. Hij wilde weten of wij nog steeds wat gingen vangen op zijn stekkie, want begrijpen deed hij het niet. Aldus geschieden en wij vingden weer onze visjes. "Laat maar eens zien hoe u vist?" Tenslotte snaptten wij het ook niet. Ons voertje, onze maden en wij vingden en hij niet.

Hij liet het zien. Een prachtige hengel met dito uitrusting, dus daar lag het niet aan. Hij liet zien hoe hij viste en daar werd het ons al snel duidelijk wat er mis ging. Het tuigje bestond uit een dobber waarmee je een haai kon vangen en het nylon snoer was dik genoeg om een tanker op sleeptouw te nemen. Wij gaven dit dan ook aan, dat het waarschijnlijk aan zijn uitrusting ligt en niet aan de visserman of de vissen. Dat begreep hij niet helemaal, want hij had zich toch door de hengelsportwinkelier laten adviseren en die heeft toch verstand van zaken. Wij hem uitleggen dat de vissen waarop wij visten geen metersnoeken waren maar witvis en dat je daar je materiaal op moet aanpassen. Hij begreep het maar zat met zijn handen in het haar: wat nu te doen? Het was uiteindelijk snel geklaard: wij maakten een compleet nieuw vistuigje voor hem uit spulletjes uit ons viskoffertje. Het tuigje werd uitgelood en naar wat bravoure van onze kant gaven wij hem nog wat advies hoe hij de witvis moest benaderen. Hij legde in en warempel hij ving zijn eerste vis. Hij was blij als een klein kind. "Ik vis nu al weken, maar dit is mijn eerste vis", was wat hij aangaf. Het resultaat was dat hij die ochtend nog een aantal vissen heeft gevangen. Op een gegeven moment stopte hij, borg zijn

spulletjes op en kwam naar ons toe. “Fantastisch wat jullie voor mij hebben gedaan. Ik begrijp nu waarom ik al die tijd niets heb gevangen en dat twee van deze snotapen (met een lachend gezicht) mij er op hebben gewezen hoe het moet.” Een tevreden visser die huiswaarts keerden, was het resultaat. Veel later ben ik de man in kwestie nog eens tegengekomen. Hij herkende mij direct en vertelde honderduit over zijn visavonturen na onze eerste kennismaking. Hij viste op de juiste wijze en had in zijn woorden: “Er veel bijgeleerd en gelezen, zoals wij hem dat hadden aangeraden”. Zo blijkt maar weer dat je als sportvisser iemand zonder al te veel moeite gelukkig kunt maken. Het is niet de enige anekdote, maar terug in de tijd, wel leuk om weer eens aan te halen.

De starende en zoekende

Het draaide weliswaar in mijn vrije tijd niet alleen om het vissen, zoals ik al eerder memoreerde, maar had er soms wel mee te maken. Zo kon ik rustig een hele tijd naar het water staren, kijkend wat de vissen deden, wat de watervogels en ander vliegende beesten uitvoerden. Het was de tijd dat er nog geen mobiele telefoons, of computers met games bestonden. Je moest je vermaken met andere zaken, waaronder voetballen, met buurtgenoten allerlei ‘ouderwetse’ spellen spelen, en vissen. Nu ik er zo over nadenk en terugkijk was daar niets mis mee. Het is niet zo dat alles toen beter was, het was gewoon anders. Zelfs televisie was schaars en de burens kwamen geregeld bij ons kijken, terwijl er nog maar één zender was en alles in zwart/wit.





Om maar aan te geven dat wat ze tegenwoordig onmisbaar vinden, nog niet zo lang geleden er gewoon niet was. Terugkomend op dat staren, dat bleek niet alleen interessant te zijn om te bepalen waar ik ging vissen, ook had ik het idee dat hierdoor mijn vangsten toenamen. Ik ging daar waar ik vis zag, vermoede dat er vis zat of anderszins dacht dat het water

aangaf dat ik succes bij het vissen zou hebben. Meestal had het staren naar het water in mijn ogen dus een positief effect op mijn vangsten. Uiteraard, dit ter compensatie, zat het ook wel eens tegen. Ook bleek nog later toen ik met het vliegvisser in contact kwam, het staren helemaal niet verkeerd was.

De kwaaië

Het was de periode dat ik, als ik een visser zag, ging kijken naar hoe hij wat deed: misschien kon ik er wat van opsteken. En uiteraard stelde ik geregeld vragen als ik iets niet snapte of meer informatie wilde hebben over het waarom hij dat zo deed. In het begin had ik al aangegeven dat mijn gevraag niet altijd in goede aarde viel. Zo herinnerde ik mij nog goed dat ik de hond van de buurvrouw uitliet (wat ik af en toe in een goede bui deed, omdat zij slecht ter been was) en een visser zag zitten. Zoals u inmiddels hebt begrepen, ging ik kijken en nadat hij enkele vissen had gevangen en van de haak rukte en teruggooide, vroeg ik hem waarom hij dat deed. Alex had mij immers altijd uitgelegd dat het vissen een sport is en dat je de vis voorzichtig en waardig moest behandelen. Hij was het ook die mij aanraaide om bijvoorbeeld de weerhaakjes plat te knijpen, waardoor de vis er veel minder last van had, maar vooral omdat de vis dan eenvoudiger



was te onthaken. Zonder zich om te draaien, bromde hij iets van dat hij dat zelf wel bepaalt hoe hij zijn vis teruggooit. In mijn eigenwijsheid zei ik hem dat dat niet verstandig is, want op die manier heeft de vis vrijwel geen kans op overleven. "Houdt je kop", was zijn commentaar. Ik vond echter dat hij verkeerd bezig was en meende dat ook nog eens onder woorden te moeten brengen met als toevoeging dat ik eigenlijk had gehoopt iets van hem te leren. Hierop werd hij kwaad, draaide zich om en stond op. "En als je nu niet oprot, dan knal ik je kop eraf". Ik schrok me een hoedje en deed verschrikt een paar stappen achteruit. Waarom het hondje dat ik uitliet ook schrok en zich pardoes in zijn been hapte en goed doorbeet aan de kreten van de man in kwestie te horen. Hij werd woest en trachtte mij te pakken te krijgen, waarop plotseling mijn vader hem in zijn kladden greep en hem een opdonder gaf. Wat was ik blij met het feit dat mijn vader daar was. Dat kon toen nog wel, denk ik achteraf: hem een opdonder geven. De 'sportvisser' droop, na zijn spulletjes schielijk opgepakt te hebben, snel af. Ik heb hem nooit meer gezien.



De reiger

Een geheel andere anekdote schiet mij te binnen. Het speelde ook in de begin jaren van mijn 'vissportcarrière'. Ik stapte vaak op mijn fiets om in de omgeving te gaan vissen. Het voorval speelde en visseizoen lang. Ik bezat al een uitschuifbare hengel, een relatief korte met een lengte van 3,5 meter. Ik had een aardig watertje gevonden, waar ik het wel eens wilde proberen. Het was een mooie zondagochtend, stil en rustig. Geen kip te bekennen. Aangekomen bij het water, stond er een lichte bries





dat het water vrolijk liet kabbelen. Kortom een ideale ochtend om aan de waterkant te zitten. Een klein beetje voeren, rustig even wachten, nog een beetje bij voeren en proberen een vis te vangen. Na enkele minuten was de eerste binnen: een kleine blankvoorn. Na een halfuurtje, waarin geregeld een visje werd binnen gehaald, hoorde ik achter mij wat geritsel en stond een paar meter van mij af een reiger die, naar het liet aanzien, keek hoe ik de visjes verschalkte. Acht, met mijn goede inborst gooide ik hem op een gegeven moment een visje toe, dat hij behendig ving en opslokte. Na nog enkele visjes te hebben gevangen, hoorde ik hem wat dichterbij komen. Ik gaf hem nog maar een visje, tenslotte wordt niet iedere dag zoveel vis voor je neus teruggezet, terwijl je die zelf waarschijnlijk graag had opgegeten. Na enkele uurtjes, moest ik er van door, maar besloot ik wel nog terug te komen. Tenslotte was een lieflijke plek, rustig en continu beweging van allerlei vogels en zelfs vissen. Ik stapte op mijn fiets en zei de reiger gedag met de woorden tot de volgende keer. Er vanuit gaande dat hij begreep wat ik zei.

Enkele dagen later was ik toch nieuwsgierig geworden en besloot weer naar dit visstekkie te gaan om wat te vangen en stiekem te kijken of de reiger er weer zou zijn. Ik had mijn hengel nog niet uitgegoid, of ik hoorde de vleugelslag en stond hij weer een paar meter, niet achter mij, maar naast mij. Het eerste visje dat ik ving werd gadegeslagen en toen ik het terugzetten, leek het alsof de reiger stampvoeten om aan te geven dat hij het daar niet mee eens was. Om kort te gaan, ik gaf hem gedurende de anderhalf uur dat ik viste enkele visjes, dat volgens mij met dankbaarheid werd aanvaard. Om het verhaal kort te maken: ik kwam geregeld op deze stek en iedere keer duurde het niet lang, of de reiger kwam langs en iedere keer iets dichterbij. Op een

gegeven moment was ik ook aan het vissen, en ving een vis. Na terug zetting hoorde ik naast mij een geluid dat mij uit mijn overpeinzingen deed schrikken en herkende ik mijn vriend de reiger die kenbaar maakte dat hij het toch niet goed vond dat de vis werd teruggezet, zonder het aan hem voor te leggen. Je begrijpt, het volgende visje was voor hem. Een van de laatste keren dat ik dat seizoen daar op de betreffende stek kwam, was ik de reiger vergeten. Na enkele vissen terug te hebben gezet, werd er op mijn schouder getikt. Ik keek om en de reiger keek met een schuine kop naar mij alsof hij wilde zeggen: je vergeet iemand vriend. Nadat ik hem wederom enkele visjes had gegeven, stapte hij vrolijk en gelijktijdig parmantig in de rond op mijn stekkie. Het was de laatste keer dat ik hem heb gezien. Soms als ik er tegenwoordig langs rij, denk ik aan de reiger die mij een seizoen lang bezocht. Tegenwoordig loopt er een weg langs en is het vissen op die plek niet meer mogelijk. Het idyllische plekje, vol in de natuur, was weg. Ik vraag nog steeds, als ik er af en toe langs rij: wat is er van de reiger geworden.

De vliegenlat

Mijn ouders, die Jos Peeters sr. goed kenden, hadden van hem gehoord dat het misschien wel leuk was om mij als fanatiek vissertje een vliegenhengel voor mijn verjaardag te geven. Ik werd op pad gestuurd naar de Prins Hendrikkade, waar Peeters Hengelsport toen zat, om bij Jos wat op te halen voor mijn verjaardag. Ik op de fiets daarheen, verwachtende dat wat kunstaas of andere hengelspullen in mijn bezit zouden komen, maar van dat alles niets. Ik kreeg een hengel in mijn hand gedrukt en Jos zegt: "Kijk dit is nu een vliegenhengel en dat is weer een stap verder dan waar je mee bezig bent." En roepend naar Henk: "Henk, regel dat deze hengel van alles wordt voorzien en dat hij hiermee leert vissen." Henk luisterde uiteraard naar zijn vader en vertelde wat er allemaal bij kwam kijken bij deze vliegenhengel. En legde uit wat ik moest doen en laten. Uiteraard moest aan het uiteinde van die vreemde lijn, iets van aas komen.





Mij gedachten gingen uit naar maden of een klein kunstaasje, het bleek een bruin kunstvliegje te worden, om een lang verhaal kort te maken. Nu vond Henk het ook tijd om de theorie in de praktijk te brengen en wij gezamenlijk naar de overkant, waar Henk aan de waterkant uitlegde hoe ik met de vliegenlat moest omgaan om in het water te geraken. Na een keertje te hebben voorgedaan, moest ik zelf aan de slag. Na een aantal proeven, die jammerlijk op niets uitliepen, ondanks de opbouwende adviezen van Henk, gaf Henk het op met de woorden: "Jij moet gewoon doorgaan met oefenen, ik ga in de winkel helpen en kom straks wel kijken wat je er van hebt gebrouwen." En weg was Henk mij verbouwereerd achterlatende, niet goed wetende wat ik aan moest met die vreemde hengel.

De kunst

Daar stond ik dus, met de vliegehengel in mijn hand. Ik besloot toch maar te oefenen, zoals opgedragen en na enige tijd kreeg ik zo waar het vliegje in het water. En na een tijdje kreeg ik er zelfs gevoel voor (in mijn ogen althans). Ik oefende zo een uurtje door toen Henk toch maar weer eens opdook en liet weten dat ik aanzienlijke vorderingen had gemaakt. Ik moest nog een beetje dit en een beetje dat, en ik zou klaar zijn om als vliegvissers de polder in kunnen gaan. Terwijl Henk zo stond te oreren, ving ik mijn eerste ruisvoorn op de vliegenlat. Een onvergetelijk avontuur. Onvergetelijk, omdat de kade-muur vrij hoog was en ik daar stond te hannesen met die vliegehengel waar

een voorn aan hing en Henk die wegsnelde om een schepnet op te halen. Samenvattend: het was een kunst op zich om op mijn tiende verjaardag de eerste vis met een vliegenhengel te vangen, waarbij toen de vis zich weer vrij in het water bevond, te horen kreeg dat dit het verjaardagscadeau van mijn ouders was. En zoals u als lezer zult begrijpen, een gebeurtenis die nu naar 60 jaar nog steeds af-en-toe bovenkomt. De hengel in kwestie, een volglas vliegenhengel, evenals de molen en de oorspronkelijke droge lijn, hebben nog lang dienst gedaan. Zowel voor mijn kinderen als mijn kleinkinderen en hij doet nog steeds dienst. Dat de vliegenlijn, en de bijbehorende molen en hengel, nog zo goed was, geloofde niemand, toch werd het door Peter bevestigd toen hij om bewijs vroeg. Wat een kwaliteit bestond er toen!

Mijn uitglijder

Het lijkt wel of er niets anders bestond dan vissen, toch schijn bedriegt. Er is een lange periode geweest dat ik geen hengel hen

aangeraakt. Een periode waarin gezin, kinderen en werk voorgingen. Een periode, waarin menig visser zich zal kunnen herkennen, maar er ook vissers zijn die zullen zeggen: vissen is mijn hobby en die pakt niemand van mij af. Het is maar hoe je erin staat, in ieder geval duurde het na mijn pubertijd, waarin het vissen trouwens ook niet op nummer één stond, nog bijna 15 jaar eer ik weer een hengeltje uitgooide. Dat was om mijn kinderen te leren vissen, zowel standaard met een vaste hengel, met de werphengel en, wat niemand zal verbazen, met de vliegenhengel. Het was dan ook op een van de eerste vissessies, dat ik als een haantje vooraan liep en precies wist te vertellen waar de jongens op moesten letten, hoe ze moesten vissen en wat voor adviezen je ze maar kon geven. Ik wees ze op het water dat ze moesten leren lezen, op de insecten in de omgeving moesten letten en vooral rustig moesten lopen, dekking hoefde van mij niet, want je ging voor je plezier de natuur in en vissen was een excuus. Ik meende een leuke stek te hebben gevonden en wij zegen neer, maakten de hengels visklaar en ik zou het wel voordoen.

Zo gezegd zo gedaan, ik loop





voorzichtig naar de waterkant want achter de lage rietkraag hadden wij spelende vissen in de zon gespot. Terwijl ik, al zachtjes pratend naar de rietkraag en dus naar de vissen liep, miste ik iets, namelijk dat de oever iets steiler en sneller afliep dan ik had voorzien. U raadt het al: ik stapte in het luchtledige, de hengel vloog alle kanten op, languit voorover vallend probeerde ik mijn evenwicht terug te vinden, hetgeen jammerlijk mislukt en tot grote hilariteit van mijn jongens lag ik languit in het water. Vissen weg, ik drijfmat,

hengel in het water achter de rietkraag, en iedereen, na de eerste schrik, hard aan het lachen. Proestend probeerde ik op te staan, om, terwijl ik probeerde op de kant te komen, nogmaals uitglij en achterover in het water viel. Ook een leermomentje, waaraan nog geregeld wordt gerefereerd als ik het weer denk beter te weten. Niet voor niets dat het gezegde luidt: Hoogmoed komt ten val.

Tot slot

Ik merk dat ik, hoe langer ik bezig ben, deste meer mij te binnen schiet en er met andere woorden kan worden geschreven. Mijn vermoeden is dat ik al meer dan de mij toegestane vier pagina's in De Dansende Dobber heb gevuld. Ik wil hierbij aangeven dat de gebruikte plaatjes, merendeel van mijzelf zijn, maar dat ik ook van het internet heb geplukt en getracht heb de eigenaars te benaderen voor zover mogelijk. Mocht er echter iets tussen zitten dat blijkbaar vermeld had moeten worden, aarzel dan niet om contact op te nemen, zodat dit euvel hersteld kan worden.

Veel visplezier in en na Corona!



De Ruigenhoek

De vis- en forellenvijver De Ruigenhoek is eigenlijk de bakermat geworden van de vliegviscommissie. Het is de plek waar wij



geregeld bij elkaar komen, zowel om te vissen als te vergaderen. Hierbij een keer een foto-impressie van iets anders



dan alleen vliegvisseren en forel met het nieuwe terras en voor jong en oud.



VAN DE SECRETARIS



Ruim een jaar geleden ging alles op slot en ik zie dat ik in mijn bijdrage aan de DDD van februari schreef dat de avondklok was ingesteld. Gelukkig is die opgeheven, zij het veel later dan van tevoren beloofd was. Maar goed, we krijgen weer steeds meer stukjes ruimte om zelf invulling aan te geven.

Onze huizen zijn weer iets opgeknapt, zolders zijn opgeruimd en alle nabij gelegen wandelroutes meerdere malen bewandeld. Er komen nieuwe, vervroegde versoepelingen aan. Terrassen zijn al open, restaurants mogen later dicht en mogen meer gasten ontvangen. Theaters zijn open en mogen iets meer doen. Volgens de overheid en mainstream media is dit het directe gevolg van het vaccinatiebeleid.

Vorig jaar was de weerstand tegen het vaccineren veel groter dan nu het geval is meen ik mij te herinneren. De overheid heeft een geslaagde campagne gevoerd om zoveel mogelijk van de ingekochte vaccins aan de man te brengen. Ik heb van het vaccin afgezien en de afspraak afgezegd toen ik mij realiseerde dat de enige reden voor mij om me te laten vaccineren was dat ik zonder gezeik weer aan allerlei dingen mee zou kunnen doen, zoals reizen voor optredens in het buitenland. Ik ben niet bang om ziek te worden van het virus en vertrouw meer op de werking van mijn immuunsysteem dan op de jonge vaccins. Om op een natuurlijke manier gezond te blijven zorg ik zo goed als ik kan voor dat immuunsysteem door goede voeding met veel fruit en groenten, door lichaamsbeweging, voor mij o.a. door te wandelen, hardlopen, tennissen en er met de vlieghengel of spinhengel op uit te gaan, door muziek te maken en inspirerende boeken te lezen.

Ik kies hiervoor en het voelt goed voor mij om zo te leven. Dit is wat leven in vrijheid voor mij betekent. Als ik mijn hengels in orde maak en me voorbereid op een paar uurtjes vissen is dat ook duidelijk voelbaar. De wereld draait sneller dan ooit tevoren lijkt het soms wel eens. Onze hengelsportvereniging bestaat op 29 juni 100 jaar. Ik besef hoe kort we hier zijn op deze aardkloot. Maar zodra ik aan een mooie sloot sta, tussen de weilanden, met het geluid van vogels, het aangezicht van wilgen en de kringen op het water mijn aandacht vragen, dan verdwijnt de rest van de wereld en bevind ik mij op een plek waar de tijd is blijven stilstaan. Ik ben weer een jochie op jacht naar die mooie aanbeet.

Alle goeds!
Marcel Luntungan, secretaris.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Na twee sessies blanken wist ik dat het roer om moest. Is het nog te vroeg in het seizoen? Ligt het aan de paaitijd? Waar zijn die vissen gebleven? Ik snapte er helemaal niets van maar ik wist wel dat er iets moest veranderen, of beter gezegd, ik moest iets veranderen en dan blijkt uiteindelijk weer eens te meer: Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen.



Afgelopen seizoen was ik tijdens het voorjaar en zomer zo'n beetje elk week-end wel te vinden op een van de stekken in de Naarden Vesting. Na de eerste paar keer merkte ik dat de Methodfeeder mij de beste resultaten bracht. De method gaf me de mogelijkheid heel selectief te vissen, groter haakaas waaronder 8 mm en 10 mm wafters en bottom bait op een bait bandje zorgde ervoor dat de voorns op afstand bleven, targets waren immers de dikke platten en zeelten met daar tussendoor menige spiegel en schub, zeker in het voorjaar.

Ook tijdens de zomer bleven de vangsten goed en hoewel er met de warme temperaturen een duidelijk verschil te merken was tussen de binnen- en de buitenvesting bleven de vangsten goed. De meeste vis ving op de method. Belangrijk tijdens het opbouwen van je voerstek is dat je regelmaat houdt in het ingooien op je stek. Ik start vaak met een regelmaat van 2-3 minuten en afhankelijk of er lijners of aanbeten komen pas ik deze regelmaat aan. De 'PLONS' van de korf op het water werkt als een magneet op de nieuwsgierige zeelt en karper – en ook de brasem leek zich telkens erg weinig aan te trekken van het burengerucht. Vaak ging de top al krom tijdens het zinken van de lijn.

Ik probeer zo licht mogelijk te vissen. Ik gebruik het liefst de ICS In-Line Dura Flat Method Feeder; een SMALL in 20 of 30 gram voor de korte afstand en een LARGE of X-LARGE in 30 of 45 gram voor de lange afstand tot een meter of 45. En moet het verder of staat er meer wind dan pak ik een In-Line Distance Method of nu allernieuwste In-Line Banjo XR feeders omdat die perfect zijn voor onder andere Sticky Pellets.

De nieuwste Inline Banjo XR, in Small – Medium en Large



Na elke worp laat ik de lijn gecontroleerd afzinken en zorg ervoor dat er zo min mogelijk spanning of druk op de method komt te staan. Hierdoor voorkom je allereerst dat de feeder zich verplaatst maar ook voorkom je dat de vis schrikt wanneer ze over of langs de lijn zwemmen (lees: lijners). De aanbeten bij deze manier van vissen zijn heftig en agressief genoeg dus je hoeft niet bang te zijn dat je een beet mist.

Ik geloof er zelf heel erg in om bij het stilvallen van de aanbeten een andere kleur of formaat haakaas aan te bieden. En om daarnaast ook te kunnen veranderen van voer naar pellets of een combinatie van de twee. Ik heb dus altijd een (te) ruime keuze op de menukaart en een rijkelijk gedekte tafel om te kunnen blijven variëren. Ik denk altijd maar zo, wij ook eten liefst gevarieerd, en niet de hele maaltijd hetzelfde?

Een ruime variatie op de menukaart maakt hongerig

Terug naar het vissen met de method, want hoe succesvol dat in 2020 was, zo anders is dat dit jaar. Heel vreemd! Ik ben ook dit seizoen de eerste paar keer met de method uitrusting naar de bekende stekken gegaan en de eerste keer finaal geblankt. Goed, dat kan gebeuren... Het was nog vroeg in het seizoen dus eerst nog maar een paar keer aan de Vecht en de Eem geweest. Daarna weer terug en... weer een dikke blank. De volgende dag kreeg ik een bericht



op Facebook van een jaar geleden. Wat een dag was dat! De ene dikke platte na de andere, een paar zeelten ertussendoor en uiteindelijk deed ik nu niets anders. Zelfde stek, zelfde techniek, ongeveer dezelfde afstand... maar resultaat NUL.

En dan ga je dus denken... ik wel tenminste... Is het toch nog te vroeg in het seizoen? Nee, want afgelopen jaar rond deze tijd ging het al los...

Ligt het aan de paaitijd? Ja, dat kan. Over het algemeen waren de

vangsten ook op ander water anders dan anders. De weersomstandigheden zijn ook niet bepaald ideaal geweest, dus daar zou het ook nog aan kunnen liggen. Maar dan nog... helemaal geen beet... helemaal geen lijners... Waar zijn die vissen gebleven? Je hoort wat spannende verhalen over een aalschol-verkolonie maar die zaten op een ander stuk. En de vis kan op dit stuk nergens heen, dus ze gewoon kunnen niet weg zijn.

Na wat piekeren en peinzen dan maar helemaal het roer om gegooid. Dus de method hengels de garage in en een andere set klaar gemaakt; 11'6" feeder hengels met een werpgewicht van 40 gram en dan een schuivende montage met een window feeder van 30 gram.

De ideale montage voor het vissen op afstand

Na een paar worpen richting de vestingmuur vond ik een mooi schoon stukje met een wat hardere bodem. Dat gaat hem worden! Ik zet de lijn vast achter de lijnclip en meet de afstand op de measuring sticks. De 43 meter komen aardig overeen met eerdere sessies. Trouwens, measuring sticks... ik zie ze veel te weinig! Hoewel wandelaars vaak denken dat ik probeer de honden die een duik willen nemen tegen probeer te houden, weten wij feeder vissers natuurlijk dat deze paaltjes met een



touwtje ertussen ideaal zijn om ervoor te zorgen dat je ook na bijvoorbeeld lijnbreuk de boel weer opnieuw kunt optuigen en dan de precieze afstand kan uitmeten zodat je weer exact op je voerstek door kunt vissen. Ik heb ze altijd bij me.



Onontbeerlijk om telkens op dezelfde afstand op te kunnen clippen

Ik heb een ruime hoeveelheid wormen bij me. Ik knip ze fijn en mix ze met het geheime wapen... boekwijt. Van een goede karpervisser hoorde ik dat hij geregeld giga 'slijmjurken' op zijn stek krijgt als hij met boekwijtparticles voert. Hij baalt ervan maar ik natuurlijk geenszins. Als de brasem het hier in de vesting ook lekker vindt ben ik een gelukkig mens en als er ook karper of zeelt op afkomt dan is dat kaasje.

Geknipte wormen met als geheime toevoeging: gekookte boekwijt

Het mooie van een window feeder is dat je hem kan afvullen met aas en hem afdicht met slechts een klein beetje grondvoer. In mijn geval dus met een combinatie van wormen plus boekwijt en afdgedicht met een duimpje Banoffee SuperCrush van Sonubaits.

Oh, ik zou haast nog iets vergeten. Want naast de montage, de korf en het voer is er nog iets anders: ik gebruik een lange onderlijn van ca. 60-70 cm met een lange hair en een quick-stop. Daarop zet ik eerst een 8 mm of 10 mm wafer en dan een worm. Door de wafer zakt het haakaas heel langzaam naar de bodem en blijft daar als gewichtloos liggen waardoor het, bij de minste of geringste beweging van een staart of azende vis attractief beweegt.





Een ruime keuze kleur en attractie

Een heerlijk gevoel... het werkt!



Een bewezen combinatie

Ik steun mijn hengel recht vooruit af. Langzaam laat ik de lijn afzinken en ik zorg dat er voldoende speling is om vissen die de lijn raken niet af te schrikken. De top staat net met het topoog in het water waardoor elke beweging meteen zichtbaar is. Ik gooi, net als altijd elke 2-3 minuten een volle korf op de stek. Na een



poosje komt daar een minuutje bij. En dan plotseling de eerste lijner... spannend... Het is duidelijk dat er vis in de buurt is maar gezien de heftigheid van de lijners heb ik het gevoel dat ze nog te ver voor mijn voer zwemmen. Langzaam trek ik de korf iets dichterbij... wachten... nog iets dichterbij... wachten... en dan plotseling een knal op de top en de hengel klapt haast uit de steun! Ik pak de hengel op en de eerste dikke platte van het seizoen in een feit. Wat zijn die vissen hier sterk op een 40grams-hengel. Top!

De hengel vooruit reduceert de weerstand bij lijners

Het recht vooruit afsteunen van de hengel heeft overigens een aantal voordelen. Allereerst reduceert het de druk op de lijn waardoor de vis minder schrikt als hij de lijn voelt. En aangezien de aanbeten fel genoeg zijn kan je ze niet missen. De montage is gericht op groot wild dus we zitten hier niet om kleine visjes te vangen. Deze positie biedt nog een enorm voordeel. Door zo af te steunen heb je alle ruimte voor je voeten om de vis te scheppen en uit het water te tillen. Voor mij is dat ideaal en een enorm voordeel, zeker bij grote vis.

Ik merk dat de aanbeten telkens komen als ik de lijn iets meer naar me toe getrokken heb. Dus ik besluit om de lijn precies daar op de clip te zetten. Het blijkt de juiste te keuze. Na 15 platten en 4 zeelten besluit ik dat het goed is zo voor vandaag. Ik heb er een goed gevoel bij.

Ik ben inmiddels na die sessie al weer verschillende keren terug geweest en ik heb expres de method hengel meegenomen om te kijken of het eraan ligt dat de vis er nu is of dat het systeem werkt. En gek genoeg, ik vang ze (nog) niet op de method terwijl ik ze op de langere onderlijn met wafer en worm en de goed gevulde window feeder wel te pakken krijg.

Ook ben ik gaan variëren met de vulling van de korf. Zo heb ik er bijvoorbeeld ook al een blik maïs doorheen geknipt en heb ik met twee maïskorrels op de hair gevestigd. Of met een korrel maïs en een dikke worm. Ook dit leverde telkens weer vis op; brasem en ook zeelt. Helaas heb ik – ondanks de boekwijt – nog geen karper kunnen vangen.

Mijn motto is: opgeven is geen optie! Ik kan haast niet wachten tot het weer weekend is... ik weet nu al waar ik heen ga, gewapend met Window en Method.

Pascal Vermeulen

<https://www.facebook.com/pascalvermeulen70>



27 JUNI 2021 VISKARAVAAN



WELKOM van 9.00 - 16.00 uur

VISSEN in 'SIEUW EN SIEUW'!

Zomer VIS Karavaan

Leer ZELF vissen en herken JOUW eigen vis! Voor kinderen t/m 14 jaar!

ZELF VISSEN!

Met vrienden en de Peter

Wanneer kan ik labuur aanvragen?

Wat kan ik eigen vis

Datum: Dinsdag 27 juli 2021
Plaats: Naarden-Bussum
Locatie: De Abri, Kapitein G.A.
Meijerweg 1, Naarden
Organisatie: Hengelsportvereniging
Naarden-Bussum



Meld je aan op WWW.STEKKIE.NL



WELKOM van 9.00 - 16.00 uur

VISSEN in 'SIEUW EN SIEUW'!

Zomer VIS Karavaan

Leer ZELF vissen en herken JOUW eigen vis! Voor kinderen t/m 14 jaar!

ZELF VISSEN!

Met vrienden en de Peter

Wanneer kan ik labuur aanvragen?

Wat kan ik eigen vis

Datum: Dinsdag 27 juli 2021
Plaats: Naarden-Bussum
Locatie: De Abri, Kapitein G.A.
Meijerweg 1, Naarden
Organisatie: Hengelsportvereniging
Naarden-Bussum



Meld je aan op WWW.STEKKIE.NL



WELKOM van 9.00 - 16.00 uur

VISSEN in 'SIEUW EN SIEUW'!

Zomer VIS Karavaan

Leer ZELF vissen en herken JOUW eigen vis! Voor kinderen t/m 14 jaar!

ZELF VISSEN!

Met vrienden en de Peter

Wanneer kan ik labuur aanvragen?

Wat kan ik eigen vis

Datum: Dinsdag 27 juli 2021
Plaats: Naarden-Bussum
Locatie: De Abri, Kapitein G.A.
Meijerweg 1, Naarden
Organisatie: Hengelsportvereniging
Naarden-Bussum



Meld je aan op WWW.STEKKIE.NL



WELKOM van 9.00 - 16.00 uur

VISSEN in 'SIEUW EN SIEUW'!

Zomer VIS Karavaan

Leer ZELF vissen en herken JOUW eigen vis! Voor kinderen t/m 14 jaar!

ZELF VISSEN!

Met vrienden en de Peter

Wanneer kan ik labuur aanvragen?

Wat kan ik eigen vis

Datum: Dinsdag 27 juli 2021
Plaats: Naarden-Bussum
Locatie: De Abri, Kapitein G.A.
Meijerweg 1, Naarden
Organisatie: Hengelsportvereniging
Naarden-Bussum



Meld je aan op WWW.STEKKIE.NL



DEEL JE PASSIE VOOR SPORTVISSSEN MET DE JEUGD



DOEL VAN EEN VISLES

- 1 Kinderen een **POSITIEVE ERVARING** meegeven van het sportvissen.
- 2 Kinderen en leerkrachten **INZICHT GEVEN** in het leven van de vis en respectvol handelen.
- 3 Kinderen **BEWUST MAKEN** van de natuur om hen heen en hoe daarmee om te gaan.



SportvisserijMidWestNed

JOUW HULP IS WIL

Laat ons weten of je wilt op met de coördinator van MidWest Nederland.

Telefoon 0251 - 31 88 8 of mail naar vislessen@

Meer info op WWW.VISSENSCHOOL.NL



Wij kunnen niet zonder vrijwilligers! Jouw hulp is welkom.

Deel jouw passie, tips



erland

ELKOM!

t helpen. Neem contact
islessen van Sportvisserij

2
smwn.nl

GEZOCHT VISCOACHES & VISMEESTERS



en trucs met de jeugd.

www.sportvisserijmidwestnederland.nl

Digitaal of niet?

Zowel binnen het bestuur als buiten het bestuur loopt een discussie over de mogelijkheid om ons verenigingsblad De Dansende Dobber digitaal te laten gaan of niet.

Voorstanders zijn van mening dat wij moeten meegaan in de vaart der volkeren en ons verenigingsblad alleen nog maar digitaal aan de leden moeten doen toekomen. Een extra argument hiervoor is dat wij als vereniging hiermee een besparing in druk- en verzendkosten kunnen bereiken. Een bijkomend aspect is dat de voorstanders aangeven dat de leden het blad in gedrukte vorm niet meer appreciëren, en alleen nog maar van beeldscherm willen lezen of op de website gaan kijken.

De tegenstanders zijn van mening dat het laatste argument geen hout snijdt: ons verenigingsblad wordt voornamelijk in gedrukte vorm gelezen en de meeste leden zitten niet te wachten op een digitale uitgave. Bovendien kan niet worden bewezen dat alle leden geregeld op de website kijken.

Een alternatief is een combinatie van beiden. Diegene die het blad digitaal en niet meer in gedrukte vorm willen ontvangen kunnen dat aangeven via een e-mail aan de administratie. Zij die niet reageren krijgen het blad gewoon in gedrukte vorm per post in de brievenbus.

Uiteraard zijn reacties van jullie kant welkom. Wij zien ze graag tegemoet: per post of digitaal. Voorlopig wordt De Dansende Dobber dit jaar nog per post verzonden.



Boetebedragen 2021

De boetebedragen voor 2021 zijn door het OM aanzienlijk verhoogd. Het complete overzicht met relevante feitcodes, overtredingen en boetebedragen vind u hieronder:

1. pH645a geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels€ 150,- (was 140,-);
2. pH645c geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels€ 330,- (was 320,-);
3. pH647b niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming€ 100,- (was 95,-);
4. pH647c niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst€ 100,- (was 95,-);
5. pH650a vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet € 300,- (was 280,-);
6. pH652a gesloten tijd vissen met verboden aas€ 100,- (was 95,-);
7. pH660 vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage € 150,- (was 140,-);
8. pH662a vistuig voorhanden terwijl vistuig op dat moment verboden is € 100,- (was 95,-);
9. pH662b 1 of 2 hengels voorhanden zonder toestemming€ 100,- (was 95,-);
10. pH662c meer dan 2 hengels voorhanden zonder toestemming€ 100,- (was 140,-);
11. pH662d ander toegestaan vistuig voorhanden terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen€ 300,- (was 280,-);
12. pH664a vissen met een levende aasvis€ 400,- (was 390,-);
13. pH666a ondermaatse vis voorhanden € 150,-;
14. pH668 vis voorhanden waarvoor een gesloten tijd van kracht is € 150,-;
15. pD515 Valse persoonsgegevens opgeven € 400,- (was 390,-);
16. pD517 Niet op eerste vordering tonen ID bewijs € 100,- (was 95,-);
17. pD537 verboden toegang onbevoegden€ 100,- (was 95,-);
18. pD537b handelen in strijd met toegangsbepaling € 100,- (was 95,-).

SPORTVISSERIJ LOODVRIJ

Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar niet in thuis, want dit metaal is vervuילend en ongezond voor mens en dier. Sportvisserij Nederland zet daarom in op het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een loodvrije hengelsport te komen.



Ga naar www.sportvisserijloodvrij.nl
voor meer informatie en een overzicht van loodalternatieven.



Voor al uw hengelsport artikelen

De
gezelligste
Winkel in 't
Gooi waar
de koffie
altijd vers
wordt gezet.

Burg. Visserlaan 8
1411 BS Naarden

035-7857854





Website en informatie

Raadpleeg onze website: <http://www.hsvnb.nl> en/of kijk op de sociale media



Volg ons via
Facebook

www.facebook.com/hsvnb



Volg ons
op **Twitter**

[@infohsvnb](https://twitter.com/infohsvnb)

Waar is de VISpas/VBL verkrijgbaar:

(VBL = Voorlopige Bewijs van Lidmaatschap)

Patty's Petshop, Holleblok 28-30, 1273 EG Huizen

Exclusive Flyfishing, Karel Doormanlaan 50 1403 TN Bussum

Hengelsport Het Gooi, Burg. Juriaan Visserlaan 8, 1411 BS Naarden

VGB

Verhuur Gereedschappen Bussum

www.vgbverhuur.nl



De Nieuwe Vaart 38 Bussum (035) 69 48724



HENGELSPORTVERENIGING NAARDEN-BUSSUM

**LEDENADMINISTRATIE:
MEENTWEG 1
1271 PV HUIZEN**